



Betydningen af vores nye logo:

Nyhedsbrev fra Ørbækklund.

Vi går nu ind i efteråret. Det har været en begivenhedsrig august måned og start september med fusion, indvielse og afskedsreception.

Der skal sættes nogle skridt i benene, så vi er klar til at følge Patrick i "march mod ensomhed" oktober 2023. Det ligger i sammenhæng med Fællesskabsugen i Ikast-Brande Kommune, som forløber fra den 4.- 11. oktober 2023.

Ikast-Brande kommune sætter igen fokus på at bekæmpe ensomhed ved at fremme fællesskaber i Fællesskabsugen i efteråret 2023.



Næste Værestedsmøde bliver d. 8. september kl. 10:00

Her har du mulighed for at være med til at planlægge udflugter, og komme med input til aktiviteter i Værestedet. Skulle der være dage, hvor intet er planlagt, mødes vi i Værestedet kl. 9:30 og laver aftaler for dagen.

Indvielse af Center for Psykiatri & Udvikling

Der blev afholdt Indvielse af Center for Psykiatri & Udvikling den 1. september. Den røde løber var rullet ud og båndet blev klippet af byrådsmedlem Birthe Sørensen. Taler blev holdt og der blev serveret hotdog og drukket bobler.

Herunder talen fra en bruger af værestedet, Erling Kvåle Jensen:

En røst fra folket - Kære alle!

Jeg holder mig til det nedskrevne, ellers bliver det for rodet.

Dette bliver meget personligt.

I onsdags fik jeg en herlig spontan krammer af Linda Engelbreth.

Det gav mig fornyet kraft til at holde denne tale.

Jeg undlader det der har stået i avisen.

I stedet siger jeg:

Vi er nogle borgere, der er lidt bange for det nye store.

- Fjernhed, kontor, skærme, computere og ensretning.

Men lyt til Linda, hun er kompetent og har forbindelse til græsrodderne!

Nu vil jeg fortælle om det gamle Ørbæklund, som jeg kender bedst.

Ved at mindes en knaldgod sommerfest:

På Ørbæklund der mødes folk

vi taler dansk – behøver ingen tolk

På værestedet er man velkommen

også uden mønt på lommen

I ro og mag man får lov at værestedet

med sine tanker- skønt de er sære

Atmosfæren her er i Lindas ånd

virkeliggøres af personalets hånd

Samtale er en vigtig disciplin

lige så vigtig som i kirken: Brød og vin

Det at holde legemet i gang

kan sammenlignes med en sommersang

Så er der dem der kan lide at strikke

på dem vi hilser ved med hovedet at nikke

Nogle går til kunstakademi

det betyder blot, at vi farver kan lide

Hesten er et vidunderligt dyr

vi mennesker kan lære, at den at have styr

pludselig kører bussen ud i det blå

mange gode tilbud vi der kan få

Køkkenet må vi naturligvis også prises, hvad var vi alle uden noget at spise?

Til slut vil jeg appellere til taknemmelighed for livet

vore gunstige forhold her- er slet ikke givet!

Hermed ønsker jeg alle en rigtig god fest

med den rette indstilling bliver den naturligvis bedst.

Lad os hæve glasset og sige: Skål!

Skål for dig og skål for mig

Skål for livets landevej!

Håber ikke alle her

under verset har krummet tæer.

Hermed velkommen til alle



- som føler sig til dette arbejde kaldet!
Slutningen er skrevet i en sen nattetime.
Dette drejer sig om beboere og borgere udefra.
Jeg vover at sige noget, som ikke er gennemset af Linda.
Benytter mig af den fantastiske ytringsfrihed, vi har i dette land.
På dette sted har vi uanede ressourcer:
En har brugt mere end 65 timer på at fremstille det nye skilt,
som hænger over vor indgangsportal
En fejer gulv flere timer hver dag.
En sørger for at askebægrene bliver tømt.
Adskillige arbejder i køkkenet.
Andre har andre arbejdsopgaver
Alle udfører opgaven til UG med kryds og slange!
Til slut noget, som ikke alle vil tro på.
Der ligger en kolossal mulighed ved, at stoppe den evindeligt talende mund.
Det vil kunne skabe mirakler.
Kun at tie i 1. minut.
Forleden dag blev jeg opfordret til, at holde munden lukket så længe jeg kunne.
Der blev foreslået 2. minutter.
Jeg holdt i 5. minutter styrket med kaffe.
Jeg fik en mental styrke i familie med asiatisk kampsport, hvor en gren er så stærk, at blot en berøring er nok til at lamme modstanderen, så han må give fortabt.
Tilbage til vor situation. Her skete mirakler i lokalet:
To begyndte at danse.
En tavs smilede.
To gik, fandt ud af, hvad de egentlig skulle.
En evigt tegnede tabte sin blyant.
En faldt i dyb søvn.
Jeg selv nåede ind til min kerne og blev klar over,
hvad meningen var med mit liv på denne jord.
Jeg opfordrer alle som skal arbejde videre med dette nye projekt:
Stol på jer selv, lyt til jeres hjerte. Og lyt til os!
Læg færre planer, så skal det hele nok gå!
Mennesket har uanede muligheder
God vind til alle!
Tillykke til det nye Ørbækklund!
Tillykke til Linda Engelbreth!
Tillykke til Ulla Wernberg-Møller!



Afskedsreception for Lene

Der blev holdt afskedsreception for Lene (teamleder) den 30. august 2023, med taler og ikke uden tårer. Vi ønsker Lene alt godt i fremtiden.



Kære alle sammen

Tusind tak for den fine afskedsreception i går, hvor rigtig mange af jer havde valgt at møde op. Tak for de mange pæne ord i taler og underholdning samt de mange flotte gaver. Det var meget rørende, som i jo kunne se.

Det første Mikkell og Johanne sagde, da de kom hjem. "Åh et stort træ med slik" og så gik de ellers i gang med at spise, hvor mon de har det fra.

Det har været 22 spændende og lærerige år omgivet af fantastiske mennesker. Jeg vil nu hjem og bruge noget mere tid på min familie samt finde ud af, hvad jeg skal i fremtiden.

Jeg vil sige på gensyn, for mon ikke jeg kommer på besøg til en kop kaffe eller når sliktræet løber tørt.

Tak for et super godt samarbejde og god arbejdslyst til jer alle.

Teamleder, Lene Bollerup Ellerup



Sundhedsdag:



Næste sundhedsdag bliver den 18. september kl. 9:00-13:00, hvor det er de enkelte teams, der står for aktiviteterne.

Program 18. september

Tidspunkt	Aktivitet	Skriv navn og tids t
Kl. 9:00-09:15	Alle mødes i forhallen til info Hvert team præsenterer deres aktiviteter	
Kl. 9.15-10.30	Team 3 aktivitet = Mal din egen kop-foregår i kreativ	
	= Perle- eller smykkearbejde-foregår i kreativ	
Kl. 10.30-11.00	Team 2 aktivitet = Stevlekast - foregår på græsplænen ved bo-stue 1	
	Kl. 11.00-11.30	= Byg et tårn af spaghetti/skumfiduser-foregår ved springvandet
Kl. 11.30-12.30	Team 1 aktivitet = Æggekonkurrence-foregår ved springvandet	
	= Balanceplade-foregår ved springvandet	
Kl. 9.15-12.30	AC-aktivitet = Bage brød til frokost - foregår i køkkenet	
	= Forbered og lav suppe til frokost - foregår i køkkenet	
Kl. 12.30-13.00	Sundhedsgruppen = Servere suppe med brød til frokost	
	= Evaluering og opvask efter frokost Kaffe, frugt og frokost er gratis hvis du er aktiv deltagende på dagen	

Åben Rådgivning:

Har du brug for støtte til at mestre hverdagen? Vejledning til at komme i kontakt med forskellige myndigheder og instanser, hjælp til læsning af breve og e-Boks. Så er der hjælp at hente i Åben Rådgivning.

Hver tirsdag og torsdag kl. 14:30-16:00. Du har også mulighed for at henvende dig telefonisk i samme tidsrum på Tlf. 99603703 / 99603706.



Fællesmadlavning i august:

5/9-23	Vietnamesisk nudelsuppe m. kylling
12/9-23	Boller i karry m. ris.
19/9-23	Mexicanske pandekage med fyld.
26/9-23	Pizza



Ledelsen:

Det er med stor glæde, at jeg kan meddele at et enigt ansættelsesudvalg har ansat Gitte Troelsen som teamleder på Ørbæklund med tiltrædelse 1. oktober. Gitte er 56 år, er gift og har 3 voksne børn.

Gitte er uddannet sygeplejerske, har fuldt diplom i ledelse, 30 års erfaring indenfor både social- og regionspsykiatri samt 20 års ledelseserfaring. Gitte har tidligere været leder på Socialpsykiatrisk Center Nord i Ikast i perioden 1-5-2008- 1-3-2015. Gitte har senest været afdelingssygeplejerske /oversygeplejerske på psykose sengeafsnittet Gødstrup.

Gittes profil ligner en del Lenes.

Vi tror på, at det bliver rigtig godt, Gitte har stor erfaring indenfor faktisk alt det, vi har behov for, så vi ser frem til samarbejdet.

Der bliver udarbejdet introduktionsplan til Gitte, så hun kommer rundt i alle teams. og I på den måde kan lære Gitte at kende og omvendt.

På vegne Af
Ansættelsesudvalget.
Centerleder Linda Engelbreth

Team 3:

På team 3 mødes vi hver morgen kl. 09.00, til morgenhygge som vi kalder det. Det er en god måde at starte dagen på, med en kop god sludre kaffe og fantastisk selskab.

Samtalerne er mange, men et af emnerne har været, om vi havde set tv-dokumentaren, der kører på tv2 "Balladen om kolonihaven". Det var der flere der ikke havde. Så flertallet blev i fredags enige om, at nu skulle der være spontan hygge inden weekenden, for nu skulle "Ballade om kolonihaven" ses og popcorn skulle der til.

Programmet bragte smil på læben, hyggeligt samvær og en snak om vi overhovedet vil have en kolonihave selv, med alle de regler altså 😊

Godt arbejde til de der holder kolonihaven så flot her i huset.



Interviews fra bruger af værestedet, Erling Kvåle Jensen:

Katja Bæk Gaarsdahl

Den gode og serviceminded serveringsdame!
Katja arbejder i caféen Laicos. Hun gør parat til servering.
Henter bestik, som hun en gang imellem ruller ind i en serviet.
Sørger for frisk vand med isklumper i. Sætter glas frem.
Så strømmer folk til og serveringen begynder.
Hun henter maden i køkkenet, har lagt mærke til, hvem der er kommet
først og folk får serveret efter tur. Hun sætter tallerkenen på bordet med
et velbekomme!



Camilla Storgård Jensen

Jeg kan lide at gå ture, synge, være sammen med andre mennesker og spille spil. Og lige nu spiller jeg mod Julie, som er en af mine kontaktpersoner, om jeg kan slå hende? Det håber jeg. Og om jeg er meget intelligent? Det ved jeg ikke! Men jeg er utrolig aktiv! I går gik jeg 15 km som den eneste, men det var nu fordi jeg gik forkert. Så er jeg også fan af FC. Midtjylland!
Før jeg kom til Ørbæklund var jeg på psykiatrisk afdeling i Herning. Hvordan jeg har det nu? Jeg har det bedre, men ikke: godt – godt!
Men det bedste sted jeg har været er nu alligevel Ørbæklund!

Susanne Larsen

Hende der plejer jorden.
Næsten hver formiddag og aften arbejder hun med det hun kan li' nemlig jord og planter. I drivhuset sørger hun for at vi får tomater, agurker, ananaskirsebær og andet.
På udendørsarealet vokser jordskokker, georginer, persille, squash, oregano, havekornblomster og orange ukendte blomster. Det der ligner rigtig landbrug mest, er en rugmark, som netop nu bliver høstet. Af halmen bliver flettet krans. Aksene bliver sat i glasvaser til pynt. Nu går dagen på hæld og Susanne forlader omsider sit arbejde.



Elev på Ørbæklund



Jeg hedder Linn, er 39 år og er i gang med at uddanne mig til Social- og Sundhedsassistent. Oprindeligt kommer jeg fra Lillesand i Norge, men jeg har boet i Danmark i 8 år.
Det jeg savner ved Norge, er ikke at stå på ski, men jeg savner at lave en snemand og kaste en snebold. Fjeldene og den vilde natur.
Nu bor jeg i Videbæk, med min kæreste og vores datter på snart fire år. Jeg har to bonusdøtre på henholdsvis 15 og 13 år.
Tidligere har jeg arbejdet med rengøring i private hjem i Bergen. Jeg har også arbejdet med rengøring i Holstebro. Og i Hjemmeplejen i Ringkøbing-Skjern kommune.
I mine to tidligere praktikker har jeg været på plejehjem i Videbæk og Spjald.
Nu glæder jeg mig til at være her!

Næste nyhedsbrev udkommer til oktober.